

Berichten uit de nacht

Als we dromen, kijken we in een heel bijzondere spiegel. In intieme beelden maakt ons innerlijk leven zich daarin zichtbaar voor ons. We kunnen hierdoor nieuwe inzichten opdoen – over onszelf en onze huidige levenssituatie, maar ook over de toekomstidealen die diep in ons verborgen liggen. Hoe kan het dat dromen ons zo'n wijze spiegel voorhouden? Wie is de wijze dromer in ons eigenlijk, en waartoe roept hij ons op? >>

TEKST STEVEN DIJKSTRA
BEELD HUGO SIMBERG, DE GEWONDE ENGEL (1903)

De engel als

